



Samen Sterk

Ik en mijn maatje, de hulphond.. .. samen sterk

Voor wie

Voor alle leden met een hulphond/buddyhond.

- 'Ach, een hulphond. En jij bent zeker zijn trainer?'
- 'Waarom heb jij een hulphond nodig? Je bent toch niet blind?'
- 'Meneer/mevrouw, u weet toch dat honden de winkel niet in mogen?'



Slechts enkele opmerkingen waarmee je geconfronteerd kunt worden als je met je hulp of buddyhond op stap gaat. Voor sommigen niet meer dan een beetje irritant, maar voor anderen een reden om de deur niet meer uit te gaan. Jouw hond is jouw beste maatje, jullie zijn één, natuurlijk mag hij met jou mee overal naar toe. Dat is toch vanzelfsprekend? Succesverhalen zijn er alom. En toch... Soms lijkt de samenleving nog niet helemaal klaar te zijn voor het fenomeen hulphond/buddyhond. Herken je dit? En word jij ook zo moe van al die vragen vanuit de samenleving? Zou jij handvatten willen hebben om hiermee om te gaan? Dan is het volgende misschien iets voor jou:

Op zaterdag 18 en zondag 19 september 2021 organiseert de BNMO opnieuw een laagdrempelige tweedaagse workshop speciaal voor BNMO-leden met een hulphond/buddyhond. Doel van deze laagdrempelige workshop is ervaringen uit te wisselen. Hoe ga jij om met dit soort onwetendheid vanuit de samenleving? Wat doet het met je? Wat moet er gebeuren om de samenleving meer bewust te maken? Er is plaats van maximaal zes leden.



Wat ga je doen?

- In een rustige en serene omgeving nemen we de tijd om onze ervaringen te delen, tips uit te wisselen hoe om te gaan met de onwetendheid van de samenleving ten aanzien van het fenomeen hulphond/buddyhond, en suggesties te doen om meer bewustwording te creëren. Tegelijkertijd genieten we van de rust en sereniteit van de omgeving. Neem je wandelschoenen mee!

Wat levert het op?

- Je maakt kennis met gelijkgestemden in een ontspannen setting.
- Je krijgt ruimte om je verhaal te delen.
- Je krijgt tips en tools hoe om te gaan met onwetendheid over hulphonden.
- Je ervaart herkenning.

Waar



Voor dit programma trekken we ons twee dagen terug in het Emmausklooster in Velp, bij Grave. Het adres is Basilius van Bruggelaan 4, 5363 VA te Velp. Het Emmausklooster is het oudste kapucijnenklooster (1645) in Nederland en ligt in een landelijke omgeving waar je heerlijk kunt wandelen. Neem je wandelschoenen mee!

Wanneer

Zaterdag 18 september – zondag 19 september 2021

Programma

Het programma start op dag 1 om 10.30 uur. Op dag 2 vertrek je om 14.30 uur.

Hulphonden

Tijdens dit programma is uiteraard je hulphond van harte welkom. De verzorging van de hond is voor eigen rekening. Denk eraan ook voeding voor de hond mee te nemen.

Kosten

De begeleidingsprogramma's van de BNMO worden gesubsidieerd door het vfonds. Je betaalt zelf een eigen bijdrage van € 26,- per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, maaltijden (1x ontbijt, 2x lunch, 1x diner) en één overnachtingen.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via het mailadres as@tvo.bnmo.nl

Na aanmelding en plaatsing ontvang je nadere informatie. Wil je bij de aanmelding het volgende vermelden:

- ♣ je naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres
- ♣ lidnummer BNMO
- ♣ dieetwensen
- ♣ buddy- of hulphond

Voor meer informatie graag een mail naar h.heyman@bnmo.nl of barthetebrij@hotmail.com .